



**FF ZINGEN EN DIEREN IN DE KERK?!**



**ALS NIEUW!**



**ALS DE DIEREN NU EENS DE BAAS ZOULDEN ZIJN...**

Zondag 6 oktober 10.00 uur,  
Ontmoetingskerk Rijsenhout

Stel je nu eens voor, als de dieren nu eens de baas zouden zijn? Gewoon voor een dagje, of misschien wel voor altijd? Hoe zou de wereld er dan uitzien.... Op zondag 6 oktober organiseren we om 10.00 uur weer een ontmoeting met de dieren... en hun baasjes. Groot en klein, jong en oud, wit of zwart, met steil of krullend haar, elk dier is van harte welkom om met zijn of haar 'baasje' stil te staan bij het geluk wat een dier kan brengen. Paul Bos - zelf schaapherder en coach op het fort - zal op een interactieve manier een inspirerende bijdrage leveren. De titel van zijn bijdrage is: 'Als de dieren nu eens de baas zouden zijn...' Ook zal hij vertellen over wat hij van zijn kudde met schapen elke dag nog leert, en hoe hij probeert dat de schapen elke dag de baas zijn. Op zondag 6 oktober staat de dienst van FF Zingen in het teken van Dierendag. Met enthousiaste medewerking van Boer Bos, en het gospelkoor Soul2Soul.



Heb jij een huisdier? Dan is het mogelijk om deze zondag jouw hond, kat, hamster, vogel etc. mee te nemen naar de kerk. Wij nodigen vooral ouders en grootouders uit om samen met kinderen en kleinkinderen met hun huisdieren naar de kerk te komen. Om te voorkomen dat het letterlijk een te grote

beestenboel wordt, vragen wij jou om bij het aanmelden voor de kerkdienst ook te melden of en welk huisdier jij meeneemt.

Aanmelden voor de kerkdienst kan bij [DIEREN@PKNRIJSENHOUT.NL](mailto:DIEREN@PKNRIJSENHOUT.NL) of op het inschrijfformulier in de ontmoetingsruimte. Vind jij het leuker om een filmpje op te nemen van jouw huisdier of het huisdier van jouw kind of kleinkind, dan kan dit ook. Filmpjes kunnen worden toegezonden naar [DIEREN@PKNRIJSENHOUT.NL](mailto:DIEREN@PKNRIJSENHOUT.NL) (uiterlijk 29 september a.s.).

Wij kijken uit naar deze dienst vol dieren!  
Het FF Zingen team

